

ALEX



J. MARTIN
R. MORALES

DE BARBAREN



 DARGAUD

RAFAEL MORALES

JACQUES MARTIN

DE BARBAREN

Met dank aan Christophe Simon voor zijn hulp



Uitgever :

DARGAUD  **BENELUX**

Paul Henri Spaaklaan 7 - 1060 Brussel (BELGIË)

Ondanks de hitte op deze zomerdag, wordt er hard gewerkt in en om het fort Altus Rhenus. Het imposante bouwwerk, bewijs van de almacht van Rome, verheft zich hoog boven de rivier, die in de verte verdwijnt tussen de dichte bossen van Germania...

Kijk, tribuun. Weer een duif.

Elke dag brengt een nieuwe boodschap. Ga 'm halen.



Even later wordt de duif verlost van zijn kokertje.



En dan...

Het komt uit Tertullum. Er kunnen hier elk moment twee afgezanten van Caesar aankomen. Alex Graccus en Enak Menkharā... Ken ik niet.



Hoe het ook zij, we moeten ze na een paar dagen kwijt zien te raken. Dat mag geen probleem zijn.

Nee, tribuun. Daar zijn mogelijkheden genoeg voor.



Goed, Claudius, zorg voor de ontvangst en breng ze naar mij. Ik geloof dat ik ze al zie.



Inderdaad. Nadat de reizigers hun vrijgeleiden hebben getoond, rijden ze door de grote toegangspoort het kamp binnen.



Dan...

HALT! Ik verzoek u af te stijgen. Uw paarden worden naar de stallen gebracht.



Goedendag. Ik ben centurion Claudius Sextus. Vergeef me de nogal ruwe ontvangst door de soldaten, maar ze zijn op dit moment een beetje nerveus. Tribuun Tullius Carbo was op de hoogte van uw komst en hij verwacht u.

Wat een mierenhoop! Van veraf ziet het fort er indrukwekkend en vredig uit, maar je ziet nu dat er binnen enorme activiteiten worden ontplooid.



No een eindeloos aantal trappen, waar doodse stilte heerst...



...bereikt de kleine groep de hoogste laag van de toren. Daar zorgt een frisse wind voor welkome afkoeling.

We komen nu in de appartementen van de tribuun. Het uitzicht is schitterend.



Tullius Carbo, dit zijn de afgezanten van Caesar... Alex Graccus en Enak Menkharā.



Wat nu? Zijn dat écht afgezanten van de Consul? Het zijn jongelingen! Dat kan toch niet? Rome neemt ons niet serieus! Ze zijn gek geworden!



Julie kunnen vannacht hier blijven, maar morgen stuur ik jullie terug naar Rome. Vertel Caesar maar dat Tullius Carbo alleen met mannen onderhandelt.



Mijn compagnon Enak heeft tekentalent en Caesar kent zijn werk. Deze heeft hem toen gevraagd schetsen te maken van dit fort, waarvan de roem zelfs tot in Rome is doorgedrongen. Mij heeft Caesar verzocht de indeling van dit fort te beschrijven. Aangezien iemands waarde niet afhangt van zijn leeftijd, beledig je niet alleen ons, maar ook Caesar zelf!



BIJ DE BAARD VAN JUPITER! DAT IS EEN PROVOCATIE! VERDEDIG JE!





Onmiddellijk trekt Alex zijn zwaard!

Laat maar 'ns zien wat je kunt, verwaande blaag!



Niet slecht, maar wel wat kort.



Hola! Weer niet diep genoeg!



Maar dan...

VERDUIVELD!



TSJAK!



Aardige stoot... Een goed duel, jongeman. Van wie heb je zo leren vechten?



Van een dappere centurion, Galva, genaamd.¹⁹⁾



Op onze broederschap.
Op onze gezondheid.



Goed. Nu we vrienden zijn, zal ik jullie het fort Altus Rhenus laten zien.



Daar, in het westen ligt het kampement van het garnizoen dat deel uitmaakt van het Gallische legioen. Dappere en geharde soldaten.



Rechts, achter de haven, liggen de stallen en de opslagplaatsen voor levensmiddelen. We kunnen een beleg lang volhouden.

¹⁹⁾ zie "De zoon van Spartacus".

Even verderop zien jullie de werkplaatsen van het fort. Daar vallen ook de smederijen onder waar wapens en gebruiksvoorwerpen worden gemaakt.



Daarnaast bevindt zich de plaats waar mijn timmermannen wonderen verrichten, maar ik waarschuw jullie, ze worden niet graag gestoord... Onderaan de zuidvleugel werken de steenhouwers, de dakpan-gieters, enzovoort...



De volgende ochtend...

Hebben jullie goed geslapen? Klaar voor jullie onderzoek?

Niet zozeer een onderzoek als wel reproductiewerk. We moeten opschieten.



Dat komt goed uit, want ik kan jullie hier niet lang hebben. Hoogstens een paar dagen.



Caesar heeft ons een uitgebreide opdracht gegeven en we gaan niet terug naar Rome tot we al ons werk hebben gedaan.

Uitstekend. Aan de slag dan.



Later...

Ik heb nu wel genoeg schetsen van de stallen en het slavenkwartier. Laten we verder gaan kijken...

Dan gaan we naar de smederijen. Ik denk dat je daar heel wat werk zult hebben...



Wat doen jullie hier, jongelui? Vreemdelingen mogen hier niet komen. Als jullie geen vrijgeleide hebben van de tribuun, maak dan gauw rechtsomkeert!

Ja, hoor, dat dacht ik al!



Wat zouden ze doen in het vertrek hiernaast...? Daar moeten we achter zien te komen... Wacht! Verderop is een gat in de wand...

Goed, maar schiet op!



OH!





In die ruimte worden bepantserde strijd-wagens gemaakt! Aan de wielassen zitten zelfs messen. Een soort zeisen! Kom kijken.



Vervloekt! Wat wil Tullius Carbo met zulke wapens? Tegen wie is hij van plan ten strijde te trekken? In Gallia is het rustig... Misschien gaat het om de Barbaren...



Niet veel later...

Je hebt gelijk, Alex. Die werk-plaatsen worden streng bewaakt en het is duidelijk dat Carbo ons daar niet wil hebben.



Dat is het soldatenkamp, onder-verdeeld in manipels en centuries.



Hoe dan ook, de legionairs zien er woest en vastberaden uit.



En daar laat de tribuun duidelijk een nieuwe kazerne bouwen van duurzaam materiaal.

Je hebt gelijk... Luister...

...de openingen moeten hoger, en aan de schaduwkant. In elk vertrek komen vijf legionairs en ze mogen het niet te warm of te koud hebben.



Na een lange dag...

Je hebt fraaie tekeningen gemaakt, jongeman. En het zijn er al een heleboel. Caesar kan tevreden zijn.

Ik heb nog lang niet genoeg. Er valt zo veel te zien en te ontdekken in dit fort...



Later, in hun kamer...

Die opmerking zinde hem allerminst. Ik ben blij dat we even van hem verlost zijn...

Ja... Heel De soldaten aan de haveningang hebben de ketting laten zakken en er loopt een schip binnen. Dat moet belangrijk zijn!



Ik herkende je schip al van ver, Simonas Falcalus!

Jullie baffen! M'n ruim zit vol materiaal en ik heb twee knappe meisjes op de kop getikt. Ze waren niet goedkoop, maar de tribuun is er vast heel blij mee! Hi, hi, hi!



Ga hem maar gauw je geschenken brengen en laat 'm je aankopen zien. Nu slaapt hij nog niet.

Hij zal dubbel tevreden zijn, want ik heb alle benodigheden die hij had besteld.



De volgende ochtend...

Deze vachten zijn heel mooi en mijn hond, Croesus, weet ze ook te waarderen, merk ik.

Ja, de Germanen hebben de gewoonte huiden te looien, speciaal die van groot wild... Wie zijn die twee?



Jonge afgezanten van consul Caesar. Ze moeten het fort beschrijven en tekenen. Maar ze zijn daar bijna mee klaar, nietwaar?

Niet echt... Hee, wie zijn die doods-bange meisjes?



Doet er niet toe... Barbaren... Ze moeten nog een beetje getemd worden... met de zweep!

Dus jullie zijn vrienden van de grote Caesar! Jullie zijn bevoorrecht... en ik ben bevoorrecht jullie te mogen ontmoeten. Ik ben Simones Falculus en ik drijf handel met de Romeinen en de barbaarse volkeren. Voornamelijk huiden.



Deze, bijvoorbeeld, zijn heel soepel, en zeer zeldzaam...



Laat maar, Simones. De jongens gaan binnenkort terug naar Rome. Daar hebben ze niets aan dierenvelen...



Je hond wordt beter verzorgd dan die arme kinderen! Enak en ik nemen wat brood en gerookt vlees mee. Dat is genoeg voor de rest van de dag.

Later... Zie je dat, Enak? In deze binnenhaven worden een heleboel boten van hetzelfde type gebouwd. Waarom?



Tullius Carbo en z'n ongere handelaar slaan ons van boven af gade. Niet terugkijken...



Die jongeman heeft veel talent...
Jij, blonde, vertel 'ns of we nog vanuit
de toren worden geobserveerd...

Nee, op dit moment
niet.



Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn...
Kom dichterbij zodat je me beter
kunt verstaan... Ik weet dat jullie
spoedig teruggaan naar Rome. Ik raad
jullie aan zo snel mogelijk te vertrek-
ken en niet te proberen de geheimen
van het fort te ontraadselen... De
tribuun is een dwaas, bezeten van
macht. Hij is heel gevaarlijk en in
staat jullie te laten verdwijnen.
In werkelijkheid bereidt hij een expe-
ditie voor tegen de Barbaren, met het
doel hen te beroven van hun rijkdom-
men en hun slaven, maar vooral van
het barnsteen dat gevonden wordt
aan de kust in het noorden.
Hij zal dit alles rechtvaardigen door
te beweren dat de Germanen hem
hebben aangevallen.



Bedankt. We hebben het begrepen.
Hoe heet je?

Ik ben centurion Valerius Graber. Ik
heb de zorg voor de bewaking van
de haven en dit deel van de verster-
kingen. Wees op je hoede. Wees voort-
durend op je hoede.



Inmiddels, daar ver vandaan...

Zo is het genoeg voor vandaag, Claudia.
M'n bezoek is er.

Meester, centurion Galva is gearriveerd.



U wilde me spreken, o goddelijke Caesar.
Ik ben zo snel mogelijk gekomen.

Dank je, Galva.



Pompeius heeft zajuist een van zijn vrien-
den benoemd op de post van gouverneur
van Thessalia. Daarom heb ik voor de gebie-
den ten noorden van Gallia iemand nodig
die ik volledig kan vertrouwen. Ik heb jou
daarvoor gekozen, Galva, en de Questuur
van de Senaat zal je benoeming bevestigen
zodra je de eed van generaal van de
Republiek hebt afgelegd.

Hoe kan ik u danken?



Ik ben blij dat je toestemt, want ik heb
vannacht gedroomd dat Alex en Enak, jou
welbekend, afdreven op een blok ijs,
terwijl het water om hen heen in brand
stond! Ik heb ze twee maanden geleden
naar de rivier de Rijn gestuurd... Het is
duidelijk dat ze in groot gevaar ver-
keren... Misschien kun jij ze helpen.



Die twee zaken hebben niets met elkaar te maken
en toch komen ze ergens samen...

Ik vrees het ook, Caesar.



Je krijgt het commando over het 12^e legioen en je wordt tevens proconsul van de gebieden die grenzen aan de Rijn. Wees streng, doch rechtvaardig.

Ik doe mijn plicht, Caesar!



Later, aan het eind van de middag, op het forum...

Centurion Galva?... Benoemd tot generaal? Ik geloof 'm'n oren niet!

Als Caesar me het niet zelf had verteld, had ik het ook niet geloofd.



En zo, enige tijd later...

Ziehier het Senaatsbesluit waarin u benoemd wordt tot generaal. En hier is de commandantsstaf, aangeboden door de Quaestuur van de Senaat. Tevens een zegel en een penning met uw beelddenaar en uw naam... Met dit geld kunt u een uniform, uw nieuwe rang waardig, aanschaffen... U moet alleen nog de eed afleggen ten overstaan van de senatoren. Alles is gereed. Volg mij.



Vertegenwoordigers van de Natie en van het Volk, ontvang de eed van de dappere soldaat die bevorderd wordt tot generaal. Hij zal u beloven onze wetten te respecteren en zijn wapens in te zetten waar het belang van Rome dat vereist... Treedt nader, centurion Galva, tot in het midden van de Vergadering...



Op dat moment, aan de oever van de Rijn...

De nieuwe wacht is al op zijn post, met Valerius Graber aan het hoofd.

Jammer dat niet hij de commandant van dit fort is!



Ah... Daar... daar hebben we onze be-beschermelingetjes van Caesar... Hihi... Wat... wat willen jullie?

We gaan eten.



Hm... de tribuun is... is niet in orde... Ga liever eten bij de... de l-legionairs! Heh, heh, heh...

Hij is dronken!



Ik... ik heb de indruk dat je me niet m-mag... W-waarom? Laten we elkaar de vredeskus geven... Kom...

Ga weg! Je stinkt naar goedkope wijn!



A-Alex... a-alsjeblieft... Ik...

NEE! JE STINKT!



Ooh... Hij beweegt niet meer... Zou hij dood zijn?

Welnee! Hij is volkomen bedwelmd door de drank.



En zo...

Wat een schouwspel!
Allemaal stomdronken! En het ruikt hier niet bepaald fris!



HEE, MEISJE! PAS OP...

NIET DOEN!



Als je een van die mannen doodt of verwondt, zal je straf verschrikkelijk zijn. Niet doen, alsjeblieft... Je krijgt de kans je op een andere manier te wreken en wellicht terug te keren naar huis.



Schep moed! Die individuen zijn het gewoon niet waard.



Dank... Jij aardig... Wij niet terug kunnen... Goden vinden niet goed... Wij zijn onteerd... wij dood!

Geduld. Misschien komen jullie goden je te hulp
En ik ook, als ik de kans krijg



Even later...

Vaarwel!

Tot ziens, meisjes!



Hee, waar zijn ze gebleven?

Geen idee! Maar in hun plaats zou ik ook zo snel mogelijk vluchten. Zelfs zwemmend!

WHAM WHAM

Wat was dat?

Even later...

VERDUVELD! ZE ZIJN NAAR BENEDEN
GESPRONGEN!

Arme stakkers...
Ze konden niet verder leven...
De schande was te groot...!



Wanneer Alex en Enak beneden komen, hebben
de legionairs de verminkte lijken al in doeken
gewikkeld om ze zo snel mogelijk in het water
van de rivier te laten verdwijnen.

Blijf daar niet staan, jongelui. Jullie mede-
dogen is helaas nergens meer goed voor



Wat net gebeurde, is in Altus Rhenus aan de orde van de
dag. Om hier te overleven, moet je een harde kop hebben
en een hart van steen. Wacht, ik kom naar jullie toe.



Ik ben ongerust, vrienden. Ik zei al, jullie moeten het
fort zo snel mogelijk verlaten.

Ja, maar we maken eerst ons werk af



De volgende ochtend is de hemel bewolkt. Tullius Carbo inspecteert
zijn troepen. Dat doet hij om de tien dagen.



Opeens...

Verduveld! Wéér die twee
bemoelers die alles en ieder-
een zitten te bespioneren! Ik
zal ze eens een lesje geven!



SOLDATEN! KIJK GOED! DAN KUNNEN JULLIE
ZIEN WAAR IK LASTIGE HEERSCHAPPEN,
DIE HET WAGEN EEN PARADE TE VERSTOREN,
OP TRAKTEER!



HIER, AFGEZANTEN! KIJK! DIT ZAL DE ROMEINSE AEDILES¹⁾ ONGETWIJFELD INTERESSEREN!



HAHA-HAHAHA-HA-HA
HAHAHAHA!

LACH NIET! DIT IS EEN
SERIEUZE STAATSAAK... EN
OVER STAATSAKEN VALT
NIETS TE LACHEN!



Die man is nog platter en stuitender dan ik dacht.
Kom, Enak, er zijn genoeg andere onderwerpen
waarop je je talent kunt botvieren.

Het is duidelijk dat hij ons verfoeit.



Later, in de toren...

Ah, Simones! Hoe staat het met de voor-
bereidingen?

Alles gaat goed, tribuun. Mijn nieuwe
uitvinding werkt prima. Bij gebrek
aan een slaaf, heb ik het brouwsel
uitgeprobeerd op deze hond. Hij kon
de lekkernij niet weerstaan, en zie
het resultaat... Stijf als een plank!
Hihi! Je hoeft die melkmuilen alleen
maar in het water te gooien en je
bent ze voorgoed kwijt!



Caesar krijgt te horen dat het een on-
geluk was... Ja, een ongelukje op het
water is gauw gebeurd! Hahaha!



De volgende dag...

Kom, jongelui. Dan kunnen jullie zelf constateren
hoe imposant Altus Rhenus is, vanaf het noorden
gezien.

Goed, we gaan met je mee.



Jullie zijn aangenaam gezelschap! Roei gerust naar de
plek vanwaar jullie denken het beste overzicht te hebben.
Trouwens... Ik heb een kleine verrassing voor jullie.



Wat doe je allemaal, Simones?

O, niets bijzonders.
Een kleine verversing...
Hier... proef van deze
heerlijke drank.



Laat je riemen even rusten en drink... Hee,
wat is er?

Jij eerst, Simones... Nou, waar wacht
je op?



¹⁾Aediles, Romeinse magistraten

Waarom dwing je me? Ik heb geen dorst... Drinken jullie maar!

Waarom neem je niet een slokje? Of is deze drank misschien niet zo onschuldig als je doet voorkomen?

Sta stil, Falcalus! Straks mors je je lekkere brouwsel nog!



KLIK NOU! Je hebt alles over je heen gegoooid! Wat zonde!

Moet je zien, Alex! Die drank bijt Simones' kleren uit! Hij wilde ons vast vergiftigen!



...en ons voor de vissen gooien! Hij had de touwen en de gewichten al klaar liggen!

Je had het goed voor elkaar, schurk!



Wat? Ik... eh... hoe komen jullie erbij? Misschien heb ik me vergist in de hoeveelheden... Iedereen kan een fout maken... Wat denken jullie wel? Ik respecteer jullie veel te veel om...



Hou je mond en roei terug naar de haven. We houden je scherp in de gaten!

De sloep komt al terug... Volgens mij is er iets gebeurd aan boord... Dat verbaast me niets... Van die gluisper van een Falcalus kun je alles verwachten!



Vele mijlen daarvandaan, verlaten twee krachtige triremen de haven van Ostia. Generaal Lavius Cornelius Galva haast zich naar Gallia via de kortste weg: de zee.



Als de wind gunstig blijft, zijn we over een paar dagen in Massilia⁽¹⁾ generaal. Er is een matroos aan boord die een goede waarzegger schijnt te zijn. Hij leest de toekomst in stof, zand en as. Zal ik hem laten komen?



Geen sprake van. Ik zie niets in die profeten die beweren dat ze de toekomst kunnen voorspellen uit een handje zand of uit ingewanden. NEE... Het aanroepen van de goden is voor mij al iets abstracts... Laat staan dat geknoei met slachtoffer en andere troep.

Zoals u wilt, generaal. Ik hoop dat Eolus⁽²⁾ ons gunstig gezind is... Aan de horizon pakken de wolken zich samen.



Als we daardoor sneller in Gallia zijn, des te beter.

De wind neemt toe. Het lijkt me niet nodig de slaven nodeloos uit te putten. Laat ze liever wat rust nemen.



En zo...

...Je kunt ophouden, Caius. Laat de riemen vastzetten. De wind komt ons te hulp.



Tot opluchting van de galeislaven doorklieven de schepen zonder hun hulp de golven...



Inmiddels, in Altus Rhenus...

Wrange wijn kan heel goed textiel doen verkleuren! Dat heb ik vaak genoeg gezien tijdens braspertijen! Het was ongepast om die arme Simones Falcalus zo onheus te bejegenen.



Jouw uitleg bevredigt me niet en ik blijf erbij dat die drank vergiftigd was. Enak en ik gaan onmiddellijk verhuizen naar het kamp van de legionairs. We zullen ook hun voedsel delen.



Geen sprake van! Burgers mogen zich niet huisvesten temidden van legioensoldaten. Of gaan jullie soms dienst nemen? Wat denken jullie van een periode van vijf jaar?



Dat is niet nodig. We beschikken over alles waarmee we de privileges, die bij onze rang horen, kunnen opeisen... Kijk maar...



⁽¹⁾ Marseille

⁽²⁾ De god van de wind

Het zijn penningen, gewaarmerkt door de Senaat en Caesar. Deze tonen aan dat Enak en ik voor de duur van onze opdracht de rang van centurion hebben.

En die verborg je in je riem...?



Heel goed. Je bent sluwder dan ik dacht, Alex. Maar hoewel ik een beslissing van Rome niet kan negeren, weet ik niet goed wat ik zal doen: in woede uitbarsten of in een schaterlach!

Tot ziens, tribuun.



Dezelfde avond installeren de twee jongens zich in de tent die hun vriend Valerius Graber voor hen heeft laten opzetten.

Er zijn tarwekoeken en water voor de nacht. Vergeet vooral niet de lampen uit te doen.

Dank je, Valerius.



De volgende ochtend...

Ik weet niet wat hem bezielt... Hij laat alle soldaten verzamelen en staat erop dat Alex en Enak ook aanwezig zijn.



SOLDATEN! IK HEB JULLIE HIER LATEN KOMEN OM JULLIE TWEE NIEUWE CENTURIONS VOOR TE STELLEN DIE RECHTSTREEKS UIT ROME KOMEN. DEZE OFFICIEREN MAKEN VOORTAAN DEEL UIT VAN ONZE EENHEID EN WIJ MOETEN HEN VOORZIEN VAN DE UTRUSTING DIE BIJ HUN WAARDIGHEID PAST.



Het gaat om Alex en Enak, afgezanten van Caesar. Treed nader, jullie twee...



Ik heb vannacht tunieken en maliënkolders laten maken. Voor de jongste afgebiesd met blauw, voor de oudste met rood. Zo behouden ze hun eigen kleur...



Hun helmen, dolken en scheenplaten komen later. Geef nu de jongelui hun nieuwe kleding.

Doe ons de eer en het plezier ze aan te trekken... alsjeblieft...!





Trek het niet aan! Ze zijn veel te groot voor ons. Tullius Carbo maakt ons belachelijk!



Toe dan, jongen!
Toe dan!



HA! HA! HA! HA! HA! HA!

Trek het onmiddellijk uit, Enak!



Je wilde ons vernederen, tribuun: Alex, die zijn gelijke niet kent en ik, Enak Menkharâ, prins van Boven-Egypte! Daarmee heb je niet alleen een met Rome bevriende natie beledigd, maar ook de Senaat zelf, die ons hier naartoe heeft gezonden! Je bent een verrader!

VERDWIJN! Verdwij, voordat ik écht kwaad word!



De hele avond en een groot deel van de nacht zijn de jongelui bezig hun tunieken en maliënkolders te vermaken. Gelukkig krijgen ze hulp van een aantal nieuwe vrienden.



Een paar dagen later gaan Galva en zijn officieren aan land in Gallia.

Romeinen, luister! De voortekens zijn slecht! U staan vele moeilijkheden te wachten en de rivier die u wilt bereiken, is ver weg... Deze kippenmaag spreekt boekdelen. Voor een verdere raadpleging vraag ik...



Stoor ons niet met je kletspraatjes en gooi die rommel in het water... Anders laat ik jou een duik maken!



Wat een geboefte! In mijn jeugd bestond dat soort lui niet en nu zie je ze overal!

Rustig, generaal. Dit zijn de schepen waarmee we naar Lugdunum⁽¹⁾ varen.

De volgende dagen manoeuvreren de beide schepen moeizaam stroomopwaarts. De regen valt met bakken uit de hemel.



Zo schieten we niet op! Maar als we verder over land gaan, lopen we tot onze knieën in de modder... En, erger nog, er is geen Romeins fort vóór Lugdunum waar we kunnen overnachten!



Vreemd genoeg zijn de omstandigheden in het noorden beter. Daardoor kan Iulius Carbo zijn hele vloot langs de Rijn positioneren, stroomafwaarts van Altus Rhenus.

Dankzij het goede weer wordt de tocht naar de noordelijke punt van de rivier een stuk makkelijker.



Wij zullen de koude zeeën en de dichte wouden van het noorden bereiken. Wij zullen de Barbaren verslaan, net zoals Alexander de Grote met tien-duizend man het veertig keer zo sterke leger van Darius verpletterde!



Met onze tweehonderd legionairs en onze strijdagens zullen wij die paar duizend primitieve dorpingen vermorzelen, als ze al de moed hebben weerstand te bieden!

U praat als een god, tribuun!



Hebt u, onvergelijkelijke leider, de verstandhouding tussen centurion Valerius Graber en onze Romeinse afgezanten Alex en Enak opgemerkt? Die vriendschap komt ons zeer ongelegen... Ze zijn op dit moment in de buurt van de vloot.



Ik heb het gemerkt, ja. Maak je geen zorgen over die twee jongens. Ik neem ze mee op mijn expeditie. Als 'centurions' kunnen ze niet weigeren en, zo nodig, dwing ik ze. Het is veel eenvoudiger ze te laten verdwijnen als we ver van het fort zijn. En dan is het zaak geen fouten te maken, Falcalus.

Ik verheug me er al bij voorbaat op!



Als we op het gebied van de Barbaren komen, zullen er ongetwijfeld schermutselingen ontstaan en dan kunnen we ons gemakkelijk van die twee lastpakken te ontdoen. Ze hebben al te veel gezien en dat mogen ze niet verder vertellen in Rome!



Het zijn beschermelingen van Caesar... Misschien wel van de goden! Ze zijn moeilijk om de tuin te leiden, en...



Hou je mond, imbeciel! Als je nog één keer zulke onzin uitkraamt, laat ik je je baard opvreten! Niemand is onkwetsbaar! Ook niet degenen die denken dat ze goden zijn!

Nee, nee, tribuun! Wind u niet op! Ik meende niet echt wat ik zei...



De goden!... Je kan me wat met je goden! Er is er maar één die dat tweetal beschermt: god Caesar! En dat is kennelijk genoeg om de sympathie te verwerven van een aantal officieren. Maar die ijdele kwasten kunnen geen leger aanvoeren! Alles draait om geld en macht, Simones. Daarom heb ik het barnsteen van de Barbaren nodig. Daarmee ben ik straks de rijkste burger van Rome!



Op dat moment, een heel eind zuidwaarts, vordert het escorte van generaal Galva moeizaam over een door de regen slecht begaanbaar terrein.



Generaal, er ligt een oud Gallisch oppidum¹⁾ op die heuvelrug. Laten we daar halt houden.



Niet veel later...

Hm! Geen slecht idee om hier te overnachten, Balbus. De mensen lijken me zeer sympathiek en er zijn hier vast bacchanten²⁾ te vinden.

Inderdaad, een uitstekend idee, Balbus.



¹⁾ Vesting

²⁾ Vrouwen die zich aan wijn en wellust overgeven.

Later die avond...

Deze meisjes zijn heel bekoorlijk en ze bedienen ons met hoffelijkheid. Heel plezierig allemaal.



Het zou nog leuker zijn als ze de dans van de sluiers voor ons zouden willen opvoeren.



En zo...

Wat een heerlijke avond!
Wat een sfeer! Ik heb veel zin om de hele nacht door te feesten!



De volgende ochtend

Generaal, de manschappen vragen of we hier een paar dagen kunnen blijven.

Dat lijkt me wel wat. Gallia is groot en we hebben nog een lange tocht voor de boeg.



Op hetzelfde ogenblik, in Altus Rhenus...

Alles is klaar, edele tribuun. De huiden en de voorraden zijn aan boord gebracht. Nu alleen nog het zware materieel: de wagens en de paarden. Die brengen we het laatst.



Heel goed. Centurion Sertorius, ik geef je opdracht na te gaan of alles aanwezig is



U kunt op mij rekenen, tribuun.

Heel Bij de hoornen van de bok! Die twee snuiters gaan gewoon door met tekenen, ook buiten het fort!



HELA! JULIE DAAR! Jullie hebben geen toestemming om hier te tekenen! Verscheur dat onmiddellijk!





Neel Caesar heeft ons een nauw omschreven opdracht gegeven: het fort in al zijn aspecten. En daar hoort dit ook bij.



Dan beveel ik jullie je te melden bij centurion Valterus. Hij geeft jullie het commando over jullie eenheden.

Geen sprake van. Wij zijn slechts honorair-officieren. Wij geven geen bevelen en voeren ze nog minder uit. Behalve in geval van oorlog...



Daar gaat het nu net om. Ik trek met mijn soldaten en mijn strijdagens het gebied van de Barbaren binnen, op weg naar de zee in het noorden. Ik wil dat jullie meegaan op deze veldtocht Goedschiks of kwaadschiks.

Oh, in dat geval kan Enos doorgaan met tekenen wat we belangrijke vinden... Maar, waarom deze expeditie?



Om voor eens en altijd de Barbaren uit te schakelen. Zij bespioneren ons voortdurend vanuit de bossen en beramen plannen om ons terug te dringen en ons gebied te veroveren... Bovendien ligt aan hun kust barnsteen in overvloed. Dat is in Rome meer waard dan goud!

Barnsteen? Wat is dat precies?



Kijk, Falcus heeft een stukje voor me meegebracht. Het is doorzichtig en heeft een goudgele glans. Dit stukje alleen al is een fortuin waard. Op de stranden van de zee in het noorden liggen talloze van deze godentranen.



Voor jou alleen, of voor het welzijn van Rome?

Mijn welzijn is het welzijn van de stad, net zoals de rijkdommen van Crassus¹⁹ het volk ten goede kwamen.



Hoe het ook zij, we vertrekken morgen, weer of geen weer! Niets kan Tullius Carbo meer tegenhouden! NIETS!



Kijk, aan alles is gedacht. Zelfs aan tentdoek boven de roeiers.



Hij verzwijgt dat de voorspellingen zeer ongunstig zijn. Vanochtend heeft hij een kip geofferd die een zwarte lever had.

De volgende dag worden de wagens en de paarden aan boord gebracht...



...en dan, wanneer iedereen zich heeft ingescheept, geeft Tullius Carbo het teken om te vertrekken. Dit teken wordt direct gevolgd door een helder hoornsignaal, dat lang nogalmt tussen de bergen langs de rivier...



Als een standbeeld blijft de tribuun trots op de voorplecht van zijn boot staan. En groepje muzikanten speelt intussen meeslepende muziek.



Maar op de achtersteven...

Hij denkt al rijk en machtig te zijn!

Ja... Het is als een besmettelijke ziekte, maar ik vrees dat veel van de mannen, die zijn meegegaan met fantasieën over schatten en veroveringen, nooit terug zullen komen.



Volgens mij bespieden de Barbaren ons vanuit de bossen en weten de stammen in het noorden allang dat een Romeinse vloot de rivier komt afzakken.



Soms denk ik dat we beter naar Rome hadden kunnen teruggaan. Het is er in elk geval een stuk warmer!

Caesar heeft jou gevraagd dit werk te doen en je reageerde er enthousiast op. We redden het wel, Enak.



De eerste nacht verzamelen de schepen zich in een inham van de rivier. Alles lijkt rustig...



Op dat moment...



En opeens...

WHOEP!

PAS OP!



Wat... wat is dat...?

Een rat, gespietst
aan een speer...

Dat voorspelt
niet veel goeds!



*Pas de volgende ochtend
komt Tullius Carbo de lugubere
boodschap bekijken...*

Als die schurken het wagen
ons aan te vallen, laat ik ze
hun ratten opeten... Maar
die lafaards laten zich na-
tuurlijk niet zien!



Het is duidelijk dat de Barbaren
ons bespieden en dat ze ons als
ratten beschouwen.

Ik heb niet naar jouw
mening gevraagd, Alex.
Falcalus heeft meer er-
varing met die wilden.

Misschien
verslinden ze ons
allemaal!



*De volgende dagen vaart de kleine Romeinse vloot door een dicht bebost gebied. Het is te
gevaarlijk om ergens af te meren.*



*Onder een dekzeil werken de tribuun en
Falcalus hun plan verder uit.*

De monding van deze rivierarm is heel
breed. Voordat we de kust bereiken,
komen we langs een aantal eilanden.



Hmmm... We hebben
nog zeker een week
varen voor de boeg...

De roeiers zijn ge-
oefend en sterk,
maar ik benijd ze
niet.



Zij hebben ten-
minste nog wat
beweging. Ik zou
graag even m'n
benen strekken.

Die tijd komt wel.
En dan zul je je krachten
nodig hebben om te
vechten... Misschien om
te vluchten...



De vissers van de kuststreek worden gewaarschuwd door bevriende stammen. Vol verbazing zien ze hoe de vloot langzaam de riviermonding bereikt...



Ze halen haastig hun netten weg die te drogen hangen en hun aanwezigheid kunnen verraden.



Maar de schepen hebben de open zee al bereikt.

Wat een geluk...! Het water is kalm en er is niet veel wind... Nu kunnen we uitkijken naar een goede ankerplaats.



Hoewel ze niet meer hoeven te roeien, heeft de bemanning het druk met navigeren. De wateren zijn onbekend en de schepen krijgen te maken met talloze verraderlijke stromingen.



Eindelijk bereiken de eerste schepen een doorvaart waar de golven minder hoog zijn. Dit alles onder het spiedende oog van de Barbaren, die hun scheepjes achter de duinen hebben verborgen.



Langzaam maakt de golfslag plaats voor een lange deining...

Dit lijkt me een ideale plek. We slaan hier ergens ons basiskamp op.

Goed genavigeerd, Falcalus. Ik hoop dat ons uiteindelijke doel niet ver weg is...



Oh, nog één dag varen en een paar uur lopen. Meer niet, edele tribuun!



Maar dan, opeens...

TOEEEEEEET!

Wat gebeurt er?

Dat weten alleen de tribuun en z'n vervloekte adviseur!





De volgende dag beginnen de legionairs al bij zonsopgang aan de bouw van de muur rond het kamp. Het werk wordt bemoeilijkt door het rulle zand, waarin de palen weinig houvast hebben.



Alex en Enak maken zich daar geen zorgen over.

De wolken en de zee zijn schitterend. Jammer dat ik geen kleuren heb om al die nuances vast te leggen.



Ja, Falcalus, ik zie heus wel dat die twee jongelui weer bezig zijn met hun tekenmateriaal! Maak je geen zorgen: bij de eerste de beste gelegenheid verscheur ik al hun werk. Daar verheug ik me nu al op, dat verzeker ik je!

Hil Hil Hil! Maar u moet het doen vóórdat we ze doden, tribuun! Dat is pas écht leuk!



De volgende twee dagen regent het pijpenstelen en het werk aan het kamp komt stil te liggen. Maar Enak gaat gewoon door met zijn opdracht.

Heb je 't gezien? Die jongen heeft talent!

Ja, er zijn kennelijk ook kunstenaars in Rome.



Wanneer de zon door de wolken breekt, wordt snel de laatste hand gelegd aan het versterkte kamp.

Bravo, edele tribuun! U hebt het meest noordelijke Romeinse fort gebouwd.

Inderdaad. Een prima uitvalsbasis voor onze expeditie... Ik heb overigens besloten dat we morgen aan de laatste etappe beginnen!



De volgende dag zet een groot gedeelte van de vloot koers naar het noorden.



Uren later bereiken de schepen een langgerekt stuk strand, grenzend aan een dicht bos.



We hebben geluk dat het vloed is. Nu kunnen we de schepen hoog op het strand trekken.



Halverwege de middag liggen de schepen op het droge.

Na een sober maal...



Kom, Enak, laten we 'ns in dat mysterieuze bos gaan kijken.

Mysterieus... en misschien gevaarlijk. Maar goed, ik ga meel



Een tijdje later

Hoor je dat? Het lijkt wel het geschreeuw van kinderen

Indedaad! Ze hebben ons niet gezien. Voorzichtig, we mogen ze niet bang maken



Maar dan...

AAAAH! DAAR...!?

AAAAH!





Te laat... Ze vluchten in paniek.

Niet allemaal. Die twee meisjes glimlachen naar ons.



In het dorp heerst grote verwarring...



Iedereen praat door elkaar en de emoties lopen hoog op



De volgende dag laat Iulius Carbo twee strijdswagens inspannen...

Jullie gaan met mij mee, jongelui. Dat is weer 'ns wat anders dan tekenen. Het is laag water, we gaan een stuk het strand af.

De tribuun wil graag de omgeving verkennen, hihihii



Zijn jullie klaar? De paarden trap-pelen van ongeduld!

Misschien reageren ze op je botheid. We komen eraan

YAHOE! YAHOE!



Die man wordt steeds gekker! Hoe moet het aflopen met deze expeditie?

Je zegt niets over de jonge Barbaren die we gisteren hebben gezien, hoor!



Natuurlijk niet. Hij is tot alles in staat.

Aaah! Heerlijk! Die zoute lucht! Die wijde hemel! Ik...



Maar dan...

HALT! Een... een schip?



We kunnen niet verder. Laten we even nadenken hoe we hen het beste kunnen verrassen.

Het zijn Griekse kooplieden... Ah, volgens mij staan ze op het punt te vertrekken.



Vast met een flinke lading barnsteen! Alle duivels! Dat moeten we koste wat kost verhinderen!

Laten we pijl en boog halen, en wat gloeiende kooltjes... En dan... Whoesji!



Wat zeggen ze?

Ik versta ze niet. Maar 't is vast niet veel goeds.

Enak blijft bij mij om het schip in de gaten te houden. Alex, jij gaat met Falcalus mee naar het kamp om wapens te halen. Vooruit!



Niet veel later...

Hmm... Je mag me niet, hè?... Maar vertel ns, waarom ben je zo gehecht aan die Alex? Die stelt toch niets voor in Rome?... Laat hem vallen... Dan krijg je van mij een vorstelijke beloning.



Tullius Carbo, je bent nog stuitender dan ik dacht. Laat me met rust!

Ach, misschien ben je alleen maar geschikt om óndergeschikt te zijn... om altijd in iemands schaduw te lopen...



Inmiddels zijn de Grieken druk bezig hun schip terug te duwen in zee...



Ah, daar zijn ze! Eindelijk! Jij neemt plaats in de andere wagen!



VOORUIT! VOORWAARTS!



Op het moment dat de twee wagens het strand oprijden, raakt de Griekse koopvaarder vlot...

SCHIED OP, FALCALUS! STRAKS ONTSNAPPEN ZE ONS NOG!



Ik ben zo ver!





Opzij, Alex! We gaan ze allemaal uit de weg ruimen!

Geen sprake van! Een Romeins soldaat valt geen ongewapende kooplieden aan!



Hij verdwijnt zonder een woord te zeggen. Ik snap niets van die man!

De meeste Grieken zijn in het bos verdwenen... Ze zoeken vast hun heil bij de Barbaren.



Dank u, centurions! Dank voor uw moed en uw hulp.

Moge de goden u belonen voor uw grootmoedigheid.



Zeg tegen de Barbaren dat ze voorlopig in het bos blijven. Daar zijn ze veiliger dan hier. Vraag hun ook ons een zak barnsteen te geven. Dat stemt de hardvochtige tribuun misschien wat milder.

Dezelfde middag wordt er in het huis van het dorpshef druk gediscussieerd. De meningen van de aanwezigen lopen zeer uiteen.



STIL! Ik, Haldar, heb naar jullie geluisterd en als dorpshef neem ik het volgende besluit: een deel van de inwoners trekt zich terug achter de brug over het moeras en de anderen verspreiden zich met de handen aan weerskanten van de weg



Terug in het kamp, is Tullius Carbo nog steeds woedend...

Ik zet het die blagen betaald! Als ik het barnsteen heb, gaan ze eraan, als ze dan tenminste nog leven...

Hee, wat doen ze nu? Ze gaan naar het bos...



Ik ga ze achterna, edele tribuun.

In orde, maar doe geen overhaaste dingen. We hebben morgen elke beschikbare man nodig. Ga!



Kijk, Alex! Dat zijn de meisjes van laatst!
Ze wenken naar ons...

Je hebt gelijk. Kom mee!



Dag... Spreken jullie Grieks?

Een beetje. Wij leren
van kooplieden



Hier geschenken... Dit voor jou, withaar... Ik heet
Mavir...

Gevlochten
harten... Wat
leuk!

Ik ben Klera... Dit voor jou,
langhaar



Vervloekt!
Iemand is ons
gevolgd!
Wedden dat het die ellendige Falcalus is?

KRAKS

We moeten terug naar het kamp.
Tot ziens!... Tot gauw...

We leiden Falcalus af, zodat de meisjes
ongezien naar hun dorp kunnen teruggaan.



Maar al bij zonsopgang heeft de tribuun de
aanval op de barbaren ingezet.



Via het bospad...



Een zak barnsteen! Wanneer ga je die aan
Tullius Carbo geven?

Morgen. Dat zal hem 'n
beetje kalmeren.



...bereikt hij het dorp...

WAT? NIEMAND??

Waar zijn die Barbaren gebleven? Neem alles mee dat enige waarde heeft!... En denk aan het barnsteen! Steek daarna alle hutten in brand... Dan roken we die lafaards uit hun schuilholen!



Maar dan...

HONDEN! PAS OP! VOORUIT, VLUG!



EEN BRUG?!... Ga door! Die beesten volgen ons nog steeds!



De eerste wagens rijden de brug op. Hun wielen ratelen over de ruwe balken



Argh! De wilden! Ze hebben de palen doorgezaagd!



We gaan terug. Voor ons is deze erbarmelijke expeditie afgelopen...



Kijk daar!

Hou je vast! We moeten proberen over die boomstam heen te komen!



BENG BENG



Oef! De wagen heeft 't gehouden...

De weg is vrij... Maar achter ons vallen de Barbaren aan...



Later...

Kijk, we zijn niet de enigen die erdoor zijn gekomen...



Terug in het kamp...

Wat een fiasco! Drie strijdagens verloren, vijf gewonden en geen buit!

Ah, daar is Tullius Carbo.



Laat iedereen voortaan zijn ogen goed openhouden... Die honden zijn werkelijk tot alles in staat!



We laten dit niet op ons zitten!

We branden alles plat en dwingen hen ons hun rijkdommen te geven!



Een uur later...

Edele tribuun, kijk wat ik in de tent van die vervloekte Alex en Enak heb gevonden... Ze gingen weer naar het bos en toen dacht ik...

Barnsteen?! Bij de hoorns van de duivel! Een zak vol barnsteen!



Ô edele tribuun, wees op uw hoede als u het bos in gaat. Laat u niet verrassen door die twee trouweloze schurken.

Nee, ik zal de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.



We mogen vooral geen geluid maken...

Daar ben ik in geoefend. En jij, met je instinct van een hvena, brengt ons naar het wild.



Dan, opeens...

Daar! Aan de oever van het meer... met twee barbaarse meisjes!

Achter die dikke boom kunnen we ons goed verbergen. Ik benader ze van links en u neemt de andere kant, tribuun.



En dus...

Aaaah... ik had bijna op die tak getrapt...



Even later...

En nu m'n zwaard... Rustig aan!



VERDOER JE NIET OF JE BENT ER GEWEEST!



Bind ze goed vast, Falcalus... Wacht! Jij blijft hier, jongedame!



LAAT HAAR GAAN!

Stil, of ik keel je!



Zo, kleine wildebras... Romeinse officieren verleiden, hé? Nou, dat komt mooi uit, wat mij betreft!

NEE! NEE!



Alex, ik kan net bij m'n dolk...

Schiet op, alsjeblieft!



Ja... ik heb 'm...

Vervloekte heeks! Blijf stil liggen, anders...



Hihi... hihi... hihibi... hibi!

Gelukt!



OOOOWH... AAARGH...!



Ze... ze heeft me doorstoken... m-met m'n eigen d-dolk...

Aaaah... aaaah...



We moeten teruggaan, tribuun... U moet zo snel mogelijk verzorgd worden.

Ze heeft... Ik... ik sterf...!



Weineel! Het is vast niet meer dan een vleeswond...!



Niet veel later...

HELP ONS! VLUG! DE TRIBUUN IS GEWOND!



Alex... ik haat je, Alex... Ik sterf... ik sterf als een getroffen adelaar... en dat is jouw schuld... Aaagh... de slet... ze heeft me doorstoken... Aaah...

Laat me niet in de steek, edele tribuun!



Een eerloze dood... en zo'n veelbelovende toekomst... Aaagh...



Tribuun! Oh, nee... NEE!

Het is afgelopen

Gestorven in waanzin... Dezelfde waanzin die hem alle rijkdommen van de wereld deed begeren.

Soldaten van Rome, wat hij ook heeft gedaan, de tribuun verdient een fatsoenlijke begrafenis. Daar zorgen jullie vijf voor. We hebben geen tijd om zijn lichaam te verbranden, zoals het gebruik voorschrijft. We moeten vertrekken, de tijd dringt.

Je durft wel, centurion Alex! Dat zijn belangrijke beslissingen!

Ik stel voor dat de oudste officieren bijeenkomen om de situatie te bespreken.



Terwijl de soldaten de tribuun begraven



discussieren de officieren over de te nemen maatregelen.



Centurion Alex, we hebben besloten terug te gaan naar Altus Rhenus. Het heeft geen zin deze rampzalige expeditie voort te zetten. Elke officier neemt het commando over vier schepen. Er vindt regelmatig overleg plaats. Enak blijft onder jouw hoede.



Goed Maar we moeten opschieten, want een jonge Barbaarse heeft me verteld dat hun tovenaars een zware storm had voorspeld.

Ik zal de nodige orders geven



Niet veel later is het kamp opgebroken en het materiaal ingeladen...



Maar de paarden laten zich niet zo gemakkelijk inschepen. Het lijkt wel alsof ze het gevaar ruiken...



Wanneer de laatste boot zee kiest, verschijnen de Barbaren op het strand...

Net op tijd! De Barbaren wilden ons aanvallen! Ze verwachtten natuurlijk niet dat wij in dit weer schepen zouden gaan!

Nee, ik denk niet dat ze met ons zouden willen ruilen!



De wind is inmiddels flink aangewakkerd. De schepen hebben het zwaar te verduren in de hoge branding...



Op het strand schreeuwen de Barbaren en enkele Grieken woedend naar de in de verte verdwijnende vloot...



Het gaat steeds harder waaien, maar gelukkig kunnen we beter weer afwachten in het basiskamp op het eiland!

Ja, als we het kunnen terugvinden...



Maar dan, opeens...

KRAK...

Dat zeil was niet goed gegord! Aah, moge de goden ons beschermen!



Later...

Land in zicht! Ik zie het eiland!



Koers iets meer naar het zuiden. Met een beetje geluk komen we precies bij het kamp uit.

Ja... Ik zie het al...



OH, ALEX! KIJK! WAT VERSCHRIKKELIJK!



AL DIE GESPIETSTE MANNEN... DAT ZIJN ONZE SOLDATEN!



We gaan aan land... maar wees voorzichtig!

NEE! DAT IS TE GEVAARLIJK, CENTURION ALEX! LATEN WE DOORVAREN!



De storm is gaan liggen. Aan de horizon breekt het wolkendek...

We moeten onze wapenbroeders begraven... Leg de schepen goed vast en houd ogen en oren wijd open. Misschien is het een valstrik... Wat een verschrikkelijk schouwspel...

Het kamp verwoest... iedereen omgebracht...



Later...

We verdelen ons in groepjes van elk twee personen. We moeten die arme kerels zo snel mogelijk begraven.



Na een paar uur hard werken...

Zo, dat is gebeurd... Nu kunnen we verder gaan... Maar er is geen sprake meer van 'samen uit, samen thuis'. Een heel stel is al vertrokken!



Ja... Overhaast vertrekken is een slechte strategie.



Niet veel later verschijnen er meer lichte plekken tussen de wolken...

Onze taak zit erop. Moge de goden ons beschermen.



Kijk! Bij de monding van de rivier!

Het restant van de schepen is in brand gestoken! Nee, er is geen sprake van dat we vóór Altus Rhenus nog ergens veilig kunnen aanleggen!



Moet je zien, Alex! Dat schip met zure appels komt snel onze kant op!



Je hebt gelijk. Het weer werkt niet mee... We moeten zeil innemen en de schepen afdekken. Geef de orders door



De mannen zijn moe... en hun moreel laat ook te wensen over!



Als de boten zijn afgedekt, kunnen de roeiers om beurten rusten en wat eten.

Het gaat regenen! En het wordt nog verduiveld koud ook!



Alle goden! Sneeuw! In deze tijd van het jaar? Wat een land!

Inderdaad! Dat ontbrak er nog aan!



Het is noordwesten wind. We kunnen de zeilen hijsen en ons laten voortblazen. Alleen oppassen dat we niet te dicht bij de oever komen

Haal de vachten uit het vooronder. Hopelijk zijn ze niet nat geworden. De malenkolders hebben we niet meer nodig. Die kunnen we overboord gooien.

De bontjassen zijn vrijwel droog!



Een uur later...

De wind is gaan liggen... Maar wat een pak sneeuw!



Ik ben bang dat we straks zonder proviand komen te zitten...

Dan moeten we gaan vissen.



De kou is het ergste. We moeten een wachtrooster opstellen en proberen de plekken te vermijden waar de stroming sterk is. Oh, het water begint te bevriezen.!



Een paar dagen later...

Verduiveld! De schepen houden het niet!
Het ijs wordt steeds dikker... Straks worden
we gekraakt als notendoppen!



De rivier is dichtgevroren...
We kunnen beter over het
ijs verder gaan met de
paarden en de wagens.



En zo...

Als jullie klaar zijn, formeren we
een ruit en blijven we zo veel mogelijk
in het midden van de rivier.



Een wonderlijke legerschare trekt over het bevroren water van de Rijn...



Aan het eind van de dag...

De mannen en de paarden
zijn uitgeput, Alex.

Ja, zodra we een geschikte
plaats vinden, houden we halt.



In elk geval niet hier! Het zit hier vol
halfnaakte Barbaren... Het lijkt wel als-
of ze hun lichaam hebben ingesmeerd
met olie, zo glimmen ze!

Met visolie! Ze zullen niet
al te fris ruiken!

Daar is een betere plek. We
zetten de wagens in een cir-
kel. Geen ideale verdediging,
maar we hebben geen keus



Later...

We hebben nog genoeg
brandstof om vanavond onze vuur-
potten te vullen, maar morgen...?

We mogen wel veel tot de go-
den bidden, want onze situatie
wordt steeds rampzaliger!



De volgende dag...

Het is geen sinecure om vooruit te komen op het ijs...

En de Barbaren blijven ons begluren vanaf de oever. Die raken we niet kwijt voordat we bij het fort zijn.



Maar dan, opeens...

OH! Het ijs breekt! Het vriest niet meer en de stroming is hier sterk...



Iedereen afstijgen! Pak een stok of een roeispaan!



Kijk daar, Alex! Resten van verbrande schepen! Degenen die ons vóór waren, hebben het niet overleefd...



Ze maakten de fout aan land te gaan. We hebben meer kans als we midden op de rivier blijven. Als het ijs het houdt...



Maar...

KRAAAAAAK!

Er zijn nu alleen nog maar schotsen! Blijft stil staan! In het midden! Dan kan er voorlopig niets gebeuren!



OPGELET! Gebruik je roeispanen! Anders drijven we af! Denk maar dat die schotsen boomstammen zijn!

Verduiveld! Het is Falcalus!

Hee! Daar staat iemand op de oever!



Ja, ik ben het! Hi! Hi! Centurion Vincius heeft me gevraagd om met de Barbaren te gaan onderhandelen. Al gauw bleek dat hun leider het hoofd eiste van alle officieren en de overgebleven legionairs tot slaaf wilde maken... Vincius weigerde en die schurken hebben iedereen vermoord en de schepen in brand gestoken! Ze lieten mij in leven om jullie te overtuigen je over te geven.



Hi, hi, hi... Er zit niets anders op, Alex... Jullie moeten je wapens in de rivier gooien... Doe het maar, want de dooi zet door en jullie zullen vroeg of laat aan land moeten gaan!



Ik kan een goed woordje voor je doen, want ik drijft al heel lang handel met deze stammen. Ja, misschien valt er wel wat te regelen...



Je bent de meest walgelijke verrader die ik ooit heb ontmoet, Falcalus. Je verkoopt uit pure hebzucht alles of iedereen! Ik raad je aan bij je vrienden te blijven, want als het me lukt in Altus Rhenus terug te komen, zal ik ervoor zorgen dat je er nooit meer binnenkomt!



Wacht, ik wil alleen maar behulpzaam zijn! Hihihi... Eh... bij nader inzien ga ik misschien toch met jullie mee... Ja, wacht... ik spring van de ene schots op de andere... De idioten in het bos zullen denken dat ik jullie dan beter kan overtuigen...



Ja, zo... niets aan de hand.. Ik kom eraan...



TSJAK!



SPLATS!



Verdwenen... Een ellendig eind aan een nog ellendiger bestaan...

We zijn een heel eind van de anderen vandaan... Oh, de schots breekt in tweeën! En ik heb alleen maar een stok om mee te peddelen...!



Rustig maar, Enak... Ik probeer naar je toe te komen...



Kijk! Wat gebeurt daar?



De Barbaren gooien iets in de rivier... Een gele vloeistof... Dat vreemde spul komt bovendrijven... Laten we oppassen, Enak...





Laten we voor alle zekerheid proberen er ruim om heen te gaan... Ik vertrouw die Barbaarse krijgers voor geen cent!

Vooruit! Sneller!

Ik hoop dat de mannen en de paarden achter ons er zonder problemen langs komen... Ze zijn een eind achter ons!



Maar dan

KRAAK

Das opl! Er drijven grote schotsen onze kant opl!



Kijk daar! Savinius wordt meegesleurd door de stroming!



Ik kan die draaikolk niet ontwijken!



Hij drijft af naar de oever... De arme kerel...!



Opeens...

WOESH!



DAS OPL! De Barbaren willen ons verbranden!



Het is een soort vet...

Ja... vet, vermengd met hars... Dat ruik je duidelijk!



SAVINIUS! Hij is verdwenen in de vlammen... Verschrikkelijk...!



Arme kerel... Wat een afgrijselijke dood...
Vlug, Enak! Straks staat de hele rivier in
brand!



PAS OP,
ENAK!
WAT...?!

SPLATSJ

AAAAH!



Hou je vast! Ik trek je langzaam op de
schots.



Je bent doornat, maar je leeft nog

Oooh. W-wat heb ik
't k-k-koud..!



Blijf dicht bij me. En kan je niets gebeu-
ren. Doe je ogen dicht. Dan heb je
minder last van de noot.



Geruime tijd later

-HALLO! PAK VAST, DAN TREKKEN WE JULLIE AAN BOORD!

Ah, Romeinen!
Einde jri!



We kunnen niet verder. Het vuur en de
rook sluiten de hele rivier af!

De jongeman is doorweekt.
Trek hem droge kleren aan! Vlug!



In het fort Altus Rhenus...

Ze komen terug! Nu al! Hoeveel zouden
er gered zijn...?

Vast niet veel,
helaas...



Later...

Alex! De goden zij dank!
Maar... waar is Enak?

Die zit benedendeks bij te komen.
Hij is in de rivier gevallen.
Wat doe jij hier, Galva?

Caesar heeft me gestuurd. Hij vreesde
het ergste en hij had weer eens gelijk.
Helaas ben ik te laat gekomen... Of net
op tijd, wat jou betreft... Kom, we gaan
gauw voor Enak zorgen.

Op de rivier vecht de groep die na Alex kwam wanhopig tegen het ijs, de rook en het vuur!

Pas op! De paarden slaan op holl!

Wat een rook... Straks stikken we nog!



Inmiddels, in Altus Rhenus...

Gelukkig heb ik een stel schepen op zoektocht uitgestuurd...

Ja, maar wel wat laat, Galva... Wel wat laat!

Het weer was vreselijk slecht... Nee, het heeft ons allemaal niet bepaald meegezeten.



Later, aan de oever van de Rijn...

Daar, stroomopwaarts, gooien de Barbaren hun brandbare vloeistof in het water... Ze willen natuurlijk de brug, die in aanbouw is, vernietigen!



In het fort...

Ziener, er is geen moment te verliezen. Zorg ervoor dat de koorts van die jonge man zakt! Genees hem!



Mmh... Ik heb hem mijn krachtigste middelen gegeven. Nu is het aan de goden om hem te helpen!



Bij de goden of de duivels, als Enak sterft, stuur ik je naar de gladiatoren in Rome!



Bij de rivier bereikt het drama zijn hoogtepunt...

Kijk! Het vuur heeft de brug bereikt! Hij brandt al bijna over de hele lengte!

Iedereen moet zich terugtrekken in het fort! We kunnen niets doen tegen deze aanval. Naar binnen, allemaal!



De brug die al voor tweederde klaar was, brandt als een fakkel...



Als het vuur zich nog meer gaat uitbreiden, slinger dan zware voorwerpen de rivier in. Dan komt het water in beweging en doven de vlammen misschien.

Deze actie van de Barbaren is overduidelijk: ze willen niet dat we de Rijn oversteken. Dat staat nu wel onomstotelijk vast.



En tegelijkertijd elimineren ze onze soldaten die op de rivier in de val zitten!



In een van de torenkamers...

Dit is alles wat er over is van Enaks tekeningen. Een paar schetsen van het fort die hij had achtergelaten... De rest is verloren gegaan... Misschien kan hij ze overmaken voordat we naar Rome teruggaan.



Even later...

Generaal! Centurion Alex! Enak wordt hoe langer hoe zwakker... Hij is heel bleek en reageert niet meer...

VERVLOEKT!



Alle duivels, je zou zeggen dat hij dood is...

ENAK! GEEF ANTWOORD! ENAK...!

Dat zul je berouwen, ziener!



Maar dan...

Een straal zonlicht... Precies op z'n gezicht...!

Aah...aah... Ral De zon!...
Het leven...!

Ja, Enak. Ik blijf
bij je totdat je
helemaal genezen
bent.

Hmm! Jij mag de
hemel wel danken
voor dat zon-
straaltje!

De goden hebben mijn
gebed verhoord!

Hij reageert!
Hij is gered!

Alex... Ben jij dat?

Een paar dagen later...

Het moment is gekomen dat we weer afscheid moeten nemen,
helaas... na al die dramatische gebeurtenissen!

Alex, zet in je rapport aan Caesar dat ik
hier orde op zaken zal stellen en de scha-
de, veroorzaakt door deze rampzalige
expeditie, zo goed mogelijk zal repareren.

Als je niet zo laat was
gekomen, Galva, waren de
zaken misschien heel anders
gelopen...

Wie weet, maar de weersomstandig-
heden waren nu eenmaal uitzonder-
lijk voor de tijd van het jaar...

Even later...

We moeten gaan.
Doe je best,
Galva. Enak gaat
onderweg de
tekeningen uit
z'n hoofd over-
maken. Hij wil
hier geen dag
langer blijven.

Goede reis,
jongelui. Moge
de goden jullie
blijven be-
schermen. Gallia
is veilig, maar
jullie krijgen
toch een escorte
mee. Tot ziens!

Moeilijk moment, nietwaar, generaal
Galva?

Zeker... Waarom kijk je me zo
aan, Balbus?

Je weet heel goed dat we in Gallia zijn
gebleven voor ons eigen plezier en dat
Alex daar bijna het slachtoffer van is
geworden! Het had gemakkelijk nog
dramatischer kunnen aflopen!

Dat is zo... Het zal moeilijk zijn die jongen in de
toekomst onbevangen tegemoet te treden. Hij zal het
me misschien ooit vergeven, maar hij zal het niet
vergeten!

Wie weet...

EINDE

IN DE COLLECTIE ALEX ZIJN DE VOLGENDE
ALBUMS VERSCHENEN

BIJ CASTERMAN:

ALEX DE ONVERSAAGDE
DE GOUDEN SFINX
HET VERVLOEKTE EILAND
DE TIARA VAN ORIBAL
DE ZWARTE KLAUW
DE VERLOREN LEGIOENEN
DE LAATSTE SPARTAAAN
HET ETRUSKISCHE GRAF
HET AFGODSBEELD
IORIX DE GROTE
DE PRINS VAN DE NIJL
DE ZOON VAN SPARTACUS
HET SPOOK VAN CARTHAGO
DE PROOIEN VAN DE VULKAAN
EEN KIND VAN ATHENE
DE TOREN VAN BABEL
DE KEIZER VAN CHINA
VERCINGETORIX
HET PAARD VAN TROJE
O ALEXANDRIE

BIJ DARGAUD BENELUX:

DE BARBAREN



9 789067 934886